

Apeldoorn, 18 maart 2009

Meneer de Rijmer des Vaderlands,

In u is slechts één ding te prijzen: u hanteert de taal van de Statenbijbel en niet een of andere moderne vertaling die de mensen en met name de jeugd zou moeten aanspreken.

Dan begint het onaangename; u laat de heer Knerel uit de Statenbijbel lezen en dan zijn verderfelijke vraag stellen. U suggereert:

'Ende terstont vielen af van sijne oogen gelijk als schellen ende hij viert terstont wederom siende, de witte schellen wierden afgepelt van de hoecken sijner oogen.' (Handelingen 9:18)

Alsof hij alle jaren blind is geweest en nu pas het licht ziet. Neen meneer, de heer Knerel heeft juist in zijn betere tijd zijn eigen licht niet onder de korenmaat, maar op de kandelaar geplaatst.

Zijn betreurenswaardige stap heeft u gebracht tot een gedicht, waaruit blijkt dat u eigenlijk zijn kant kiest, wat mogelijk nog minder aanvaardbaar is.

De heer Knerel en u zijn duidelijk afgedwaald, maar dat houdt niet in dat er geen hoop meer is voor u en voor broeder A. Knerel.

'Wat dunct u, indien eenich mensche hondert schapen hadde, ende een uyt de selve afgedwaelt ware, en sal hy niet de negen-en-negentich laten, ende op de bergen henengaende het afgedwaelde soecken?' (Mattheus 18:12)

Met broederlijke groet,



D. E. Oelemaatjes