

Otto ten Cate

Assen, 2 februari 2010

*Beste Rijmer des Vaderlands,*

*U heeft Femke Halsema in 14 regels gevangen. Dat debatteert al jaren gezellig en soms venijnig mee. Dat doet ze inderdaad knapjes. Maar wat hebben we eraan? U zegt dat elk argument van haar hout snijdt. Dat is misschien wel zo, maar wat koop je ervoor? In de Kamer kan ze dan misschien wel hout snijden, maar geen potten breken.*

*U roept haar op in de laatste zin volgende keer mee te gaan regeren. Te laat, meneer! Ze had nu!! mee moeten doen. Eindelijk een beetje (of veel) invloed. Kijk eens naar die ChristenUnie, die heeft het goed voor elkaar. Gewoon meedoen met de grote jongens en af en toe iets slikken, maar vooral oogsten. Voor 't milieu van onze kinderen had onze mevrouw Halsema zo veel kunnen betekenen.*

*Plaatselijk stem ik straks plaatselijk. (PLOP of Assen2010. Dat zijn de meest bevlogene partijen). Wat zou ik nog graag de keus hebben tussen radicalen (met een k!), communisten en pacifisten. Die schijnen allemaal in GroenLinks te zitten. Waar dan? Als het kabinet binnenkort over Afghanistan struikelt, stem ik nog één keer op Femke en de andere doctorandussen van de (vieze) grachtengordel. Dus ze heeft nog één kans. Zoiets proef ik ook in uw sonnet.*

*Gaat ze weer niet regeren, dan is het afgelopen. Dan stem ik op Marcus Bakker, die is tenminste echt overleden.*



*O. ten Cate*

*(Ex-CPN, ex-PSP, ex-PPR, ex-EVP, bijna ex-GroenLinks)*

*P.S. Ze komt inderdaad veel bij Pauw en Witteman. Ons kent ons. Maar dat is helemaal niet erg. Zo vaak zijn daar geen intelligente vrouwen. (Even de feministen op stang jagen!)*