

*Utrecht, 2 september 2009*

*Wat leuk, Rijmer des Vaderlands, een sonnet voor Geert Wilders.  
Die zal hij niet veel krijgen.  
Hij krijgt toch al weinig, terwijl hij heel veel geeft.  
Hij zal er erg blij mee zijn.*

*Hij heeft natuurlijk geen tijd om zelf te reageren. Hij moet immers steeds  
nieuwe dingen verzinnen om het zetelaantal op te schroeven.  
Als aspirant-gemeenteraadslid van Utrecht voor de verkiezingen  
van 2026 (dan schijn ik capabel genoeg te zijn) schrijf ik dus maar een  
kattelbelletje. (Of is het kattenbellentje? Zulke dingen weet ik niet)*

*Ik ben heel blij dat u geen flauwe grap heeft gemaakt over zijn haar of over zijn  
artistieke kapper. Hij wordt toch al zoveel geplaagd door die andere partijen in de  
Kamer. Dat is toch niet democratisch!*

*Uw laatste zinnetje is heel goed:  
"...en strakjes zucht onder 't bewind van Geert"*

*Veel mensen zullen dat negatief uitleggen. Maar u en ik begrijpen dat hier  
een zucht van verlichting wordt bedoeld. Sjapo!*

*Met hartelijke groet,*

*A. B. Blankenstein-de With.*

