

Lochem, 22 augustus 2005

Geachte Rijmer des Vaderlands,

U slaat de spijker op de kop: Henk Kamp zijn geweten knaagt voor de rest van zijn leven. Hij had natuurlijk door dat Bush en Blair smoezen gebruikten om Irak binnen te vallen, daar is hij slim genoeg voor. Reken maar dat hij in het kabinet van zich heeft laten horen. Maar de harde kern luisterde niet naar zijn ingetogen verhaal. Henk is gewoon te aardig. Hij had met zijn vuist op tafel moeten slaan. Toen die club besloten had naar Irak te gaan met onze jongens, heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor hen die het vaderland dienen.

Zo is Henk en ik kan het weten, want ik zat bij hem in de klas op de middelbare school in Lochem en mijn tweede zoon is juist terug uit Irak. Hoewel hij een been heeft verloren, neemt hij Henk persoonlijk niets kwalijk. "Iedereen brengt wel eens een offer voor de goede zaak en het knagende geweten van de minister is heviger voelbaar dan iets wat je niet hebt."

Met de meeste hoogachting,



Gerard A. van Drunen