

Franeker, 25 juli 2009

Beste heer Aar Noordam,

Wat leuk dat u aan mij vraagt een berichtje te sturen n.a.v. het sonnet dat u gemaakt heeft op mijn neef Jack de Vries. U moet weten dat ik dol ben op gedichten en toevallig superdol op sonnetten. Dat komt omdat mijn man mij verleid heeft met talloze sonnetten, waar de verlegenheid én de genegenheid vanaf droop. Andere mannen kwamen in mijn tijd met kersenbonbons of met kaartjes voor de cineac, hij stuurde mij gedichten!

Als tante van Sjakie reageer ik dus met plezier. Wat opmerkelijk dat in uw werkje de woorden 'lachebekje' en 'geinig' voorkomen. Dat past precies bij hem. Bijna niemand weet dat hij als baby zelden huilde, behalve als er iemand kwam oppassen. Een van de oppasjongedames was het zo zat, dat ze met iets te veel kracht zijn mondhoeken omhoog getrokken heeft. Wonderlijk genoeg hield het huilen definitief op en de lachstand is gebleven. Het schijnt dat diezelfde oppas de truc ook heeft uitgehaald bij Henk Gemser, de schaatsfilosoof, die met het ijs kan praten, zowel natuur als kunst.

Ik kan u wel verklappen dat de twee JSF's inmiddels aangeschaft zijn. Op mijn eigen verjaardag werd dit mij deelachtig via de bij u en mij bekende bron. Ik wil later best getuige zijn bij de parlementaire enquête die t.z.t. over dit heikele onderwerp gehouden wordt. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de Saab Gripen, maar ja mijn boekenkasten zijn ook van Ikea, dus mijn mening zal wel niet tellen.

Met beleefde groet,



Jacqueline Nauta-de Vries (Tante Zjaak)

*P.S. Wist u dat Jack vandaag jarig is?
Ik heb twee saab-dinky toys opgestuurd.
Zou hij de hint begrijpen?*