

Leiden, 12 november 2008

Geachte Rijmer des Vaderlands,

Commentaar op uw sonnet ter ere van Jet Bussemaker kan ik niet geven, ik heb geen verstand van gedichten en van embryo's, maar wel kan ik u een aardige bijzonderheid schrijven. Een soort anekdote:

Al heel vroeg (op de lagere school in Oegstgeest) kwamen mijn broer Wim en ik in aanraking met Mariëtte Bussemaker. Jet ontdekte al heel snel dat wij drieën naast elkaar op het leesplankje stonden. Thuis werd ik altijd 'Zus' genoemd, omdat Suze te moeilijk was om uit te spreken voor mijn broertje Wim. Dat 'Zus' is gebleven en alle bouwvakkers vanaf hun stellingen riepen mij met deze naam aan, dat was wel weer fijn.

Kent u het leesplankje? Iedereen kent de eerste drie woorden: aap, noot, mies. De drie volgende zijn al een stuk moeilijker en nu moet u opletten: **wim, zus, jet**. Zonder HOOFDLETTERS! Ik zei al dat Jet dit het eerste door had en zij verzon ook het volgende leuke spelletje: we gaan met z'n drieën naast elkaar lopen-in de goede volgorde- en dan vragen we aan een tegemoetkomende meneer:

**"Dag, meneer, wij zijn een belangrijk deel van een didactisch hulpmiddel, als u kunt raden welk deel, krijgt u een prijs."**

Vooral dat didactische hulpmiddel maakte het moeilijk, dat begrijpt u wel zeker. Maar er waren altijd meneren die vroegen wat onze naam was. Daarna hadden sommige heel slimme meneren het wel door. Maar de prijs is nooit uitgereikt, want we mochten niet helpen. We hadden trouwens geeneens een prijs.

We hebben wel een keer meegemaakt dat een jonge meneer ons vertelde dat hij **Kees Bok** heette, waarop Jet zei, dat hij dus óók op het leesplankje stond. Ik hoor haar nog zeggen: **"U staat zelfs als één persoon als zodanig op het leesplankje!"**

Vooral dat 'als zodanig' klonk zeer overtuigend. Ik had u graag geschreven dat we ook **Teun Vuur** en **Gijs Lam** hadden ontmoet, maar dat zou bezijden de waarheid zijn.

Mijn man zegt dat Jet het heel goed doet als staatssecretaris, maar dat verbaast mij niets. Ik ben dan ook erg trots op haar, mijn broer Wim trouwens ook, ofschoon hij zich niets van ons spelletje kan herinneren. Ach, hij is ook niet veel verder gekomen dan het leesplankje, zeggen we in de familie. Hij noemt zich financieel medewerker. Medewerker aan de ondergang zeker!

Met de meeste hoogachting,

Suze Does-Hok

Suze Does-Hok