

Mr. Herman P. Rutte  
Hoogeveen, 8 april 2007

Geachte heer A. Noordam,

Met gemengde gevoelens voldoen we aan uw verzoek te reageren op het sonnet en op de naamdrager ervan.

Ach ja, Mark. Ons blijde neefje, zeiden we thuis altijd, d.w.z. dat zeiden mijn broer, mijn beide zusters en ik. Mijn ouders verwezen ook met zekere regelmaat naar Mark. Dat was een neef waar we wel eens een voorbeeld aan konden nemen. Altijd op tijd naar pianoles, geen gelazer op school of gerotzooi met meiden of jongens van bedenkelijk allooi, die jongen kon tenminste z'n woordje doen en hij ging ook een vak studeren (geschiedenis), waar je weliswaar financieel niet veel wijzer van werd, maar dat toch een zekere status met zich meebracht.

Ik geef toe dat Mark dergelijke verwijzingen nooit op prijs heeft gesteld en dat is tegelijkertijd het meest positieve wat over hem te vertellen valt.

Hij werd namelijk lid, later zelfs voorzitter van de JOVD, toevluchtsoord en tevens springplank voor rechtse ballen. Even heb ik gedacht dat hij een moderne liberaal was, die zich vooral zou thuis voelen in paarse kringen. Maar sinds de strijd met Rita V. is er weinig over van de spontane, veelbelovende vrijheidsdenker. Eigenlijk is hij diep te betreuren. Met saamgeknepen oogjes achter het brilletje poneert hij akelige stellingen in een mislukte poging i.t.t. Geert W. beschaafd en toch resoluut over te komen.

En maar bang zijn voor het betuttelen van de overheid en maar de vrijheid van de vos in de kippenren verdedigen en maar de marktwerking de hemel in prijzen en maar blijmoedig privatiseren en maar af en toe roepen dat Thorbecke alles zo goed heeft gezien en dat deze toch maar mooi een liberaal was. Hij weet natuurlijk donders goed, dat zijn grote voorbeeld toch vooral de belangen van de bourgeoisie op het oog had en dat deze visie nog steeds hoog in het armzalige vaandel staat van zijn eigen partij.

Oppositie voeren is hem niet gegeven. Dan moet je opboksen tegen Marijnissen, Wilders, de Staatkundig Gereformeerde Broeder en meisje Halsema, die geen van allen regeringsverantwoordelijkheid wilden nemen. Persoonlijk voelde ik me door GroenLinks verraden tijdens de laatste kabinetsformatie, maar daar heeft u geen boodschap aan. Binnen de eigen gelederen heeft hij ook nog te maken met mevrouw R. Verdonk, wat gaat die nog uitspoken?

Conclusie: Mark is in wezen een aardige jongen, die het als geschiedenisleraar misschien aardig zou kunnen doen in de bovenbouw van een sneeuw wit gymnasium in Het Gooi.

Uw verzoek om te reageren op het sonnet en de naamdrager is een beetje uit de hand gelopen.

Dat hij niet persoonlijk heeft geantwoord, begrijp ik ten volle. Hij werkt zich het apelazarus en heeft geen tijd voor 14 dichtregeltjes, ook als daar precies in staat wanneer zijn politieke ellende begon. Weet u dat ik die Annette Nijs al totaal vergeten was? Toen ik haar naam las, kwam alleen maar bij mij boven dat ze absoluut niet kon opschieten met Maria van der Hoeven, die tegenwoordig krampachtig poogt Economische Zaken te beheren. Bij dit laatste zou ik voor één keer zeggen: laat dat de markt maar doen!

m.v.gr.



Mr. Herman P. Rutte