

Alkmaar, 15 maart 2005

Beste meneer Noordam,

Voor gedichten moet u niet bij Co zijn.

"Scorebordschrijverij", noemt hij dat.

Hij heeft het wel gelezen, natuurlijk.

"Een goed rijmer is nog geen dichter," zei hij kort.

Zo is Co.

"Echte dichters begrijp je niet."

Zo is Co ook.

"Een goed paard is nog geen ruiter."

Weer is Co zo.

Hij en Louis kunnen het goed vinden, uit uw gedicht blijkt dat wel en ook eigenlijk niet. Moeilijk. Pittig.

Ze zijn beiden gedegen, rechttoe rechtaan en bevlogen van het spelletje.

Louis krijgt helemaal geen moeite met Buskermolen.

Niemand heeft moeite met mister-AZ.

Co en Louis worden altijd door de spelers op handen gedragen, als ze niet al te oud zijn en ook niet als ze ineens eigen ideeën hebben.

Met vriendelijke groet,



S. van der Gaag, Co-assistent

P.S. Wist u dat Buskermill in het Engels een straatmuzikantmolen is?