

Betreft: sonnet Ph. Freriks

Geachte heer Noordam, Rijmer des Vaderlands,

De door ons en u geapprecieerde heer Freriks krijgt *te veel/teveel* post. We hebben de beantwoording van uw schrijven uit *Philips/Philip's* handen genomen, we hebben tijd te over aangezien de stroom boze brieven naar ons is verworpen tot een miezerig beekje. De *iezegrimmen/izegrims* die nog mekkeren, omdat *sociaaleconomisch* nu eenmaal zónder koppelteken moet en *sociaal-cultureel* mét een koppelteken geschreven wordt, schrijven ons niet meer, daar zij de moed hebben opgegeven, waarmee we overigens rekening hielden, omdat rumoer immer en altoos doodbloedt. Als we zelf niet meer weten, of het wellicht *sociaal-democratisch* is -met een streepje- of misschien *sociaaldemocratisch* -zonder streepje- kijken we snel in ons eigen Groene Boekje.

Wij, als spellingcommissieleden missen die *kritische/critische* brieven wel, we hebben ons verkneukeld en we hebben heel wat afgegniffeld. We geven grif toe dat we zelf ook behoren tot diegenen, die gemugzifter, gespijkerzoek en gekommaneuk als tweede natuur met ons meezeulen en hoog in het vaandel hebben staan. Als de spelling als iets simpels wordt gepresenteerd, zijn wij als spellingcommissie volstrekt overbodig en daar *er coûte que coûte / coûte-que-coûte te allen tijden/ten allen tijden/ten alle tijde/te allen tijde couscous/koeskoes* op de borden moet zijn, blijven we zoeken naar wijzigingen voor het volgende Groene Boekje.

Voor amendementen uit het volk zijn we *Oost-Indisch/oost-indisch* doof. Intussen zijn we ook met veel *bravour/bravoure* lid van de *grafitti/graffiti*commissie, maar dit *ter zijde/terzijde*.

Houd in het oog, meneer de Rijmer: niet elke *Sherpa* is een *sherpa* !



Sjeffke den Hollander & Jan-Willem de Vlaming